



Hans van Poelgeest met zijn eigen Westlandse Watermunt. © Thierry Schut

## Deze Westlanders verlangen naar een ‘vrijstaat’: ‘Voor een wexit zijn we mans genoeg’

**Westlanders redden ze zich wel. Sterker nog: een groeiende groep denkt het heel goed zonder de rest van Nederland te kunnen en verlangt naar een ware ‘wexit’. „Je groente, je fruit: alles heb je hier.”**

Lisa Vos 10-02-24, 04:00

Een vrij en onafhankelijk Westland. Op de Facebookpagina Verzet Westland, goed voor maar liefst 38.000 leden, wordt er openlijk voor gepleit. Cynisch bedoeld, zegt de oprichter later. Puur om te kijken ‘wat er leeft gezien de situatie nu’.

En leven doet het, zo blijkt. Westlanders krijgen liever niets van bovenaf opgelegd, zoals bijvoorbeeld de spreidingswet. Er wordt stilletjes gedroomd van het indelen van 'eigen grondgebied', om te bekijken of daar wel of geen ruimte is om zeventhonderd asielzoekers op te vangen. „We hebben hier een eigen cultuur. Een heel mooie, waar we trots op zijn. Maar dingen die altijd hetzelfde waren, moeten opeens anders. Eigenlijk sturen ze - de politiek in Den Haag of Brussel - je een hele andere richting op”, zegt Peter van der Voort.



## De échte Westlander is onafhankelijk, in álles

Hans van Poelgeest

Om dat koste wat het kost tegen te gaan, sluit-ie zich liever helemaal af van al het buitenstaande. Van der Voort droomt van een Westland voor de Westlanders. Een eigen vlag hebben ze al. Maar dan ook met genoeg huizen voor de eigen jeugd, eigen scholen, eigen producten in de schappen, een eigen energievoorziening, eigen munt en eigen Piet - Zwarte Piet om precies te zijn. „We organiseren onze zaakjes zelf wel. Een wexit noemen we dat hier.”

Hij zegt het met een knipoog, maar wel een serieuze. „Ik denk dat we het nog kunnen ook. We zijn er mans genoeg voor. We zijn hier gewend om voor elkaar klaar te staan. Er zitten hier veel ondernemers met boerenverstand. Die hebben een manier van zaken doen waar ze in Den Haag nog wat van kunnen leren. Twee maanden praten en tot niets komen, zoals je nu zag met die formatiepoging, zou hier in ieder geval nooit gebeuren. Daar hebben we helemaal geen tijd voor.”



Het 'Gallische dorp' Westland. © Thijs C. Jansen

## Eigen koers

Iemand die ook een voorkeur heeft voor een Westland als soevereine regio is Hans van Poelgeest. „Ik denk dat het de hoogste tijd wordt dat we met elkaar koers gaan kiezen. Of nog beter: onze eigen koers gaan varen. Eigenlijk een beetje zoals je dat zag ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden: iedere provincie was toen autonoom en had een zelfstandig bestuur.”

Hij gaat verder: „De échte Westlander is onafhankelijk, in álles. We willen én kunnen een bepaalde verantwoordelijkheid voor ons eigen leven nemen. Alleen binnen het systeem wat er nu is, kan dat maar heel beperkt.”

Als voorbeeld geeft Van Poelgeest de landelijke ‘Week van de lentekriebels’ aan. „Dat kroost van nog maar 4 jaar oud op de basisschool dát aangeboden krijgt. Wat wordt kinderen bijgebracht?” Hij noemt Nederland een topdowncultuur. „Ik zie het liever andersom. Baas in eigen gemeente. Oftewel zelf een burgemeester kiezen, maar ook zelfvoorzienend en zelfredzaam zijn. Je groente, fruit - alles heb je hier. Je kan zelfs alles bij elkaar fietsen.”



## Er zullen altijd handelsverdragen zijn. Sowieso zijn we een echt handelsvolk

Hans van Poelgeest

Bij een vrijstaat hoort ook eigen regionale geldeenheden. „De landelijke economie is wisselvallig. Hoe minder regio’s daarvan afhankelijk zijn, hoe beter.” Als het aan Van Poelgeest ligt, betaalt het Westland dan ook met de door hem in 2018 in het leven geroepen ‘Watermunt’. De naam doet aan koperen munten denken, maar in werkelijkheid is het briefgeld. ‘Biljetten die binden’, noemt hij ze. Oude boerderijen, kassen, scheepswerven - op de briefjes staat Westlandse ‘wostalgie’. „Zo noemen we dat hier. Leuk toch, die woordkeuze?”

Van Poelgeest steekt af en toe zelf ook de draak met wat-ie zegt. Of hij dit ook allemaal écht voor zich ziet? „Dat het Westland zich loswrikt van de rest? Misschien wel. Ik denk dat het heel goed kan functioneren. Westlanders zijn betrokken genoeg bij hun omgeving. Het leven is hier anders dan in de stad.”

### **Handelsvolk**

„Niet dat we ons daar helemaal voor af willen sluiten”, gaat de Westlander verder. „Er zullen altijd handelsverdragen zijn. Sowieso zijn we een echt handelsvolk. Dat bedrijven we liever dan dat we oorlog voeren.”

En hoe zo'n ‘wexit’ er fysiek uit moet zien? „Een muur, zoals je die bij het Vaticaan ziet, is niet nodig. Zelfbescherming zit hem in je uitspreken als gemeente. Zo van ‘hier trekken wij een grens en niet verder’. Eigenlijk net zoals bij de spreidingswet is gebeurd. Je moet gewoon nee tegen B.V. Nederland kunnen zeggen.”



Danielle Braun © RV

### **'Het is een vorm van angstgenezing'**

Zo'n terugtrekbeweging zoals je nu in Westland ziet, is volgens Danielle Braun niet gek. De cultureel antropoloog ziet dit wel vaker in roerige tijden. „Onbekende dingen waar je geen invloed op kan uitoefenen, zoals de instroom van een grote groep asielzoekers in de buurt, zijn voor veel mensen spannend. Als reactie hebben ze de neiging om terug te vallen op dat wat ze kennen: in dit geval een groep. Het is een vorm van 'angstgenezing'. Eigenlijk denk ik dat iedereen dit kent. Mocht het slechte nieuws op televisie je iedere keer overrompelen, kan je ook denken: ik doe

lekker alles uit, ga onder de wol, doe de kaarsjes aan. Het is je wereld klein willen maken.”

Braun spreekt ook over een een maatschappelijke trend van 'eigen gemeenschap eerst'. „Dat heeft de verkiezingsuitslag enorm laten zien. Mensen zijn op zoek naar de eigen Nederlandse cultuur, met daarin aandacht voor regionale verschillen. Zo zie je ook weer onderwijs in eigen taal en dialect. Er is herwaardering van het lokale, maar zeker ook het eigen. Dat er afgelopen week vanuit het zuiden aan iedereen boven de rivieren werd verzocht om alsjeblieft geen carnaval bij hun te vieren, is iets soortgelijks. Ze willen hun eigen feest vieren met hun eigen mensen op hun eigen lokale grondgebied.”

Tenslotte is er volgens Braun momenteel een soort 'hyperidentificatie' gaande. „Als reactie op het individualisme willen we heel graag bij een groepje horen en kunnen we die identiteit gaan uitvergroten. Extinction Rebellion, de boeren, Amsterdammers, de Westlanders - allemaal doen ze het.”



De Watermunt © Hans van Poelgeest